



Beschrijving Vertellers in het licht!

Het thema van Wereld Verteldag 2010 is licht en schaduw. Een inspirerend thema, met talloze mogelijkheden als het gaat om verhaalkeuze, optreedplek of het tijdstip van je optreden.

Overdag is het licht, maar alleen bij zonnig weer is er schaduw. Bij volle maan kan het 's nachts toch licht zijn, maar niet licht genoeg voor een fatsoenlijke schaduw. Maar als een dag ten einde gaat en het begint te schemeren gebeurt er een wonder. Plotseling springen alle straatlantaarns aan. Iedere dag een paar minuten eerder tot het moment van de midwinterzonnewende. Daarna lichten ze iedere dag tot de midzomerzonnewende een paar minuten later op. Een voordurende cyclus die ons een schaduw geeft in de duisternis.

Het idee achter *Vertellers in het licht* is eenvoudig; Een verteller kiest een straatlantaarn (of andere markante lichtbron) in de buurt waar hij woont. In het schijnsel van deze lantaarn vertelt hij of zij aan een klein publiek van burens, vrienden of kennissen een of twee verhalen. Verhalen die passen bij de grens tussen licht en donker, bij schaduw en nacht.

Praktische tips en verteltips

Dingen om over na te denken....

- Wat is mijn doelgroep? Kinderen, volwassenen, families? Welk verhaal past bij deze doelgroep en bij het thema?
- Kun je niet zo gauw een geschikt verhaal vinden? Op de website van de Vertelacademie vind je [een lijst met handige verhalenwebsites](#).
- Waar ga ik precies staan en waar staat (zit) het publiek? Hoeveel mensen kunnen hier maximaal staan?
- Hoe ga ik starten? Hoe kan ik Wereldverteldag, het thema of de plek waar ik sta (onder een straatlantaarn) verbinden met mijn verhaal? Hoe is mijn overgang, met andere woorden; Hoe kan ik een brug slaan tussen deze introductie en het verhaal?

Tips

- Verwacht je mensen die slecht ter been zijn, zorg dan voor een paar stoelen.
- Kijk een keer 's avonds hoe je speelplek er in het donker uitziet. Hoe is het licht? Is er op het gewenste tijdstip bijvoorbeeld nog veel lawaaierig verkeer op deze plek?
(Het wordt op 20 maart donker tegen 19.00 uur).
- Maak je vertelling niet te lang, het kan op 20 maart nog koud zijn. Daarnaast kan het vermoeiend voor je toehoorders zijn om lang te staan. Een optreden van 15-20 minuten is een mooie tijd. (Eventueel kun je nog een 2 minuten verhaal als toegift achter de hand houden).
- Heb je nog weinig ervaring als verteller? Op onze website staat een handig [werkblad om je vertelling voor te bereiden](#).

Ideetje

Je kunt mensen bij je activiteit betrekken door bijvoorbeeld iedereen in de uitnodiging te vragen een glas met een theelichtje mee te nemen. Of je vraagt iemand om iets te drinken te verzorgen...

Natuurlijk zijn jullie vrij om eindeloos op bovenstaand idee te variëren. Zo kun je meerdere vertelronden organiseren of eerst een ronde voor kinderen en later een voor volwassenen. Of iemand uitnodigen om je verhaal muzikaal te ondersteunen. Je kunt je straatlantaarn natuurlijk ook ter beschikking stellen aan andere vertellers!

Veel succes, Raymond den Boestert