



Verhaal voor de (avond)basiscursus

Anders dan in de 'reguliere' basiscursus sluiten we deze cursus af met een persoonlijk verhaal dat we in De Bibliotheek Utrecht vertellen tijdens het evenement 'Zo maar op zaterdag.' Je hoeft bij de start van de cursus nog niet te weten welk verhaal dit zal zijn.

LET OP: Wacht met de keuze voor een verhaal tot de eerste cursusavond.

De docent zal in de les de laatste aanwijzingen en tips geven.

Je krijgt aan het eind van de eerste bijeenkomst van de basiscursusdocent(e) de vraag om op zoek te gaan naar een kort verhaal om tijdens de laatste les aan te werken en dit vervolgens tijdens een groepspresentatie bij 'Zomaar op zaterdag' te presenteren.

Het gaat om een verhaal van 5 minuten, het thema is vrij.

- Het gaat niet om het zelf schrijven en vervolgens vertellen van dit verhaal. Schrijven vraagt andere vaardigheden dan vertellen. Een belangrijk onderdeel van de basiscursus is dat je leert om een verhaal vrij te vertellen aan een groep, in jouw eigen woorden, zonder de tekst uit je hoofd te leren.
- Houd je aan de opgegeven verhaallengte (duur). Het zou jammer zijn als het gekozen verhaal zo lang is dat er weinig ruimte overblijft voor de feedback van de docent(e) op je vertelling en om deze in je verhaal te verwerken.

Lees, nadat de docent de opdracht heeft gegeven, de tips over het vertellen van waargebeurde verhalen op de [Campus pagina](#) van onze website, om na te denken over het verhaal dat je in de laatste les wilt vertellen.